

— Eindelijk is het ontslag van den heer *Schimmelpenninck* als Minister van Binnenlandsche zaken officieel tegen 15 dezer aangekondigd. De heer *van der Heim van Duineld* heeft hem den arren moed om de erfenis van eene portefeuille met afgestemde wets-ontwerpen; zoo het heet *ad interim* te sanvaarden. De voorstanders van een homogen ministerie kunnen nu niets meer te wenschen hebben, daar deze kostelijke staatsman reeds blijken te over gegeven heeft, naar het thema van behoud te dansen, en niet meer noodig heeft tusschen de andere olyfanten getreuserd te worden. Heil u, meester *Floris*! met een aamtgenoot, zoo geheel doordrongen van, en gekonst in uwe wijsbegeerte van het regt. Heil u, balletmeester en voordrager van den nationalen Polka! met een nieuwen *artiste*, die u in uwe servaarijke sprongen zal kunnen bijhouden. En ook de natie jubelt! Zij heeft een waarborg te meer voor de be-

Het parijach dagblad *la Presse* behelst eenen brief uit Algiers, die van de koloniaal een zeer treurige schets maakt. De administratiën zijn er in de grootste verwarring; de dienstdoerenden der wateren en wegen bestaat slechts bij name, en zij worden er niets meer gemerkt noch hersteld. Binnen de stad is het er deerniglijk vuil uit. De straten der bovenstad zijn onreine goten, die der benedenstad modderpoelen. Vuilnis- en hoopen liggen er bij karreerachten; beestenkrengen rolfen daar geusche werken, en elders zijn de straten belemmerd door kalk, zavel of steenen. Van een andere zijde bouwt men weder naar zijne verkiezing, zonder op de afteekeningen of lijnrekkingen acht te geven. Terwijl men aan den eegen kant breede straten doorsteekt, laat men aan eenen anderen tenenhooge huizen bouwen, waarvan de instorting bij eenen scrubsting groote rampen kan veroorzaken. Dusdanig

„Menschen hart wordt dijp getroffen bij het denken aan  
het ellendig lot der arheidende klasse, die zich in het onge-  
lukkig geval bevinden, van na langen tijd van het loof, an-  
ders besteevoeder, geleefd te hebben, nu niets meer voor  
de hand heeft om hun aanzijn te verlengen. In het zo-  
vruchtbare Nederland, in het zo. rijk belovende Zeeland,  
waar het kleinste plekje grond omgespit, beploegd, bezaaid  
of beplant is, waar geen bosschen of heiden te vinden zijn;  
in eene landstreek waar de natuur zo mild en overvloedig  
hare gaven schenkt, moete de mensch, het edelste schepsel  
Gods, niet slechts leven als het eerste menschejaar, door  
zijnem vergaarden God veroordeeld om zijn brood in tranen  
te eten, maar nog veel erger. Menig huisvader zou zijn  
brood in het sweet zijns aanschijs willen winnen, maar